

Notulen algemene ledenvergadering VCORG 13 juni 2023

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dordrecht, gehouden op dinsdag 13 juni 2023 in de wijkzaal van de Pauluskerk te Dordrecht.

1. Opening

De heer G. Holster opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.

Hij vraagt te zingen psalm 42: 3 en 5, leest Handelingen 16:16-40, gaat voor in gebed en vraagt een zegen over deze avond.

Openingswoord voorzitter

Ook vanavond mogen we weer bij elkaar zijn op de jaarlijkse ledenvergadering. Vorig jaar kwamen we na een lange periode van corona eindelijk weer bij elkaar. Nu zijn er geen beperkingen meer, echter wel grote zorgen in de wereld om ons heen als we de beelden zien en horen uit de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, waar gezinnen weggerukt worden uit hun bestaan en mannen worden gedood, omdat een dictator meent recht te hebben op hun land en toekomst. Of een burgeroorlog in Sudan, waarbij je plotseling in het vliegtuig wordt gezet en voor je leven moet vrezen en je niet weet of je ooit je bezittingen nog terug ziet. Wij, vandaag hier in de Pauluskerk, mogen nog wel vrijheid van meningsuiting hebben en speciaal onderwijs. Iedere dag komen onze kinderen naar beide scholen om onderwijs te ontvangen, waarbij het getuigenis van Christus centraal mag staan, zoals ook in het voorgelezen schriftgedeelte.

Paulus en zijn metgezellen worden in dit Bijbelgedeelte geconfronteerd met een dienstmaagd die bezeten is door een waarzeggende geest. Tegen betaling kon men haar raadplegen. Zo ontmoet Paulus haar, terwijl hij met zijn metgezellen onderweg is om te bidden en de schrift te laten spreken. Nu, en ook toen, probeert satan ons listig van streek te maken, juist als we behoefte hebben aan innerlijke rust. Zelfs haar getuigenis is waar, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. Na dagen van spot gebiedt Paulus uit naam van God dat deze boze geest van haar uitgaat. Dan gebeurt het: Paulus en Silas worden gegrepen en naar de markt gebracht. Ze worden ervan beschuldigd dat ze de stad in beroering brengen, onenigheid zaaien en de openbare orde verstoren. Ook de schare wordt tegen hen opgezet. Gods dienaren toen en ook nu worden vaak verdacht gemaakt en voorgesteld als gevaarlijke mensen, terwijl ze juist de blijde boodschap brengen van genade en vergeving van zonden door het bloed van Christus. Hun kleren worden afgescheurd en vervolgens worden ze gegeseld en in de kerker geworpen, zo diep zit de haat tegen het evangelie. In de binnenste kerker nog wel, waar vaak de grootste misdadigers worden opgeborgen, hun voeten in de stok geborgen, onmogelijk om te ontsnappen. Te middernacht midden in de zwaarste beproeving gebeurt er een wonder uit Gods Hand. Paulus en Silas gaan zingen, Gode lofgezangen en de gevangenen horen hen. Zowel uit de duisternis als uit de diepte mogen we roepen tot onze God, hoe zwaar en smartelijk de beproeving ook is. De medegevangenen horen de lofgezangen van Paulus en Silas, 'Maar de Heere zal uitkomst geven' en ook 'De Heere is mij tot hulp en sterkte', zodat ze voorbereid worden op de wonderbaarlijke gunst van God toen de deuren van de gevangenis werden opengeworpen. Vanavond mogen we ook weer van deze uitredding zingen, zoals zo vaak in de klas met onze kinderen. Hoe belangrijk om ze dit zingend getuigen van Hem al zo vroeg bij te brengen.

Dan vindt er een grote aardbeving plaats, de fundamenten van de kerker werden bewogen. De Heere spreekt Zijn ongenoegen uit over de spot en smaad van de mensen en laat duidelijk zien dat Hij het laatste woord heeft. We vinden mensen in de gevangenis die tot bekering komen, de vervolgers worden een halt toegeroepen, zij kunnen de gang van het evangelie niet weerstaan. De stokbewaarder wordt wakker, schrikt en wil zichzelf doden, hij denkt immers dat de gevangenen zijn ontsnapt. Dan grijpt Paulus in: 'doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier'. God de Almachtige toont hier Zijn macht over ons nietige mensen. Hij maakt de voeten los en toont Zijn almacht door

hun geest te beheersen. Net als Paulus was de gevangenenbewaarder eerst een vervolger van goede mensen, nu werpt hij zich ter aarde en vraagt om raad en vergeving. Zijn zaligheid is nu plotseling zijn grootste zorg en hij vraagt dan ook 'Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?'. Zo geeft God Paulus en Silas na Pinksteren de Heilige Geest om het evangelie te proclameren. Ook wij op onze scholen hebben deze belangrijke taak gekregen. Iedere morgen weer met ons Bijbelverhaal de jonge kinderharten in aanraking brengen met het evangelie. De Pinkstergeest is ons beloofd om hun harten aan te raken en in beweging te brengen om die belangrijke vraag te stellen: 'Wat moet ik doen om zalig te worden?'. Het antwoord klinkt luid en duidelijk midden in de nacht in de kerker, 'Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden', gered van het eeuwige verderf. De gevangenenbewaarder mocht vast geloven dat Paulus en Silas gestuurd waren door God zelf, hij bracht hen in zijn huis en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. In navolging van Paulus en Silas en de stokbewaarder mogen we ook vanavond een lofgezag aanheffen:

De Heer' is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezag;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

Na het openingswoord zingen we Psalm 118 vers 7.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 juni 2022

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld.

3. Bestuursverslag 2022

Dhr. Holster vraagt de leden of er vragen zijn over het bestuursverslag 2022.

Opgemerkt wordt dat er in het bestuursverslag aangegeven wordt dat er sprake is van een dalend leerlingenaantal en een dalende prognose. Dit wordt onder andere veroorzaakt dat niet alle ouders van onze achterban meer kiezen voor reformatorisch onderwijs. Hiervoor wordt gebed gevraagd.

De penningmeester, dhr. Meurs, presenteert het financiële jaarverslag 2022.

Er wordt gevraagd naar de verhouding tussen het publiek en privaat vermogen en of de inspectie niet gericht is op het hoge privaat vermogen.

De inspectie heeft daar inderdaad naar gekeken en naar gevraagd. Er is voldoende onderbouwing voor het hoge privaat vermogen, die door de inspectie ook is geaccepteerd.

Waarom wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd en is de bijdrage vanuit de kerken nodig als de schoolvereniging voldoende financiële middelen heeft?

Het geld dat de overheid beschikbaar stelt, moet volgens bepaalde regels besteed worden. Uitgaven voor Bijbels, psalmboekjes, schoolreis, e.d. vallen hier niet onder. Daarvoor worden de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage vanuit de kerken gebruikt.

Wat ziet het bestuur als ideaal voor de hoogte van het eigen vermogen?

Het ideaal is dat we voldoen aan de gestelde norm. Er is en wordt negatief begroot, hiervoor wordt ook advies van VGS gevraagd. Door een onverwachte financiële meevaller is de negatieve begroting toch weer positief uitgevallen.

Er wordt gevraagd of er iets gezegd kan worden over het verloop en de uitkomst van het inspectiebezoek.

Aangegeven wordt dat het inspectieverslag op de website staat en er ook een ouderavond over geweest is.

Samengevat: Het inspectiebezoek is goed verlopen, mede door het bestuursmodel zoals dat nu is. Er is een herstelopdracht gegeven voor burgerschap. De inspectie wil een meetinstrument zien voor burgerschap, maar dat is er nog niet, hier wordt momenteel aan gewerkt. Het is een herstelopdracht in vertrouwen. Dit betekent dat de inspectie niet tussentijds komen controleren, maar erop vertrouwen dat het bij het volgende inspectiebezoek op orde zal zijn.

Rekenen en taal waren allebei op orde. De kwaliteitszorg kreeg het predicaat goed.

We kregen nog als tip om na te denken over mogelijkheden voor een klusklas, om kinderen die nu naar het speciaal onderwijs gaan langer op school te kunnen houden. Daar wordt tijdens de nieuwe schoolplanperiode verder over nagedacht.

a. Goedkeuring bestuursverslag inclusief jaarrekening

Het bestuursverslag 2022, inclusief de jaarrekening, wordt door de vergadering goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

b. Verlening decharge aan penningmeester en bestuur

De vergadering verleent decharge aan penningmeester en bestuur.

4. Verkiezing lid van het Toezichthoudend bestuur

Dhr. L.J. Rijnhout (aftredend en niet herkiesbaar)

Kandidaten:

- dhr. M.G.F. Hoogendijk
- mevr. G. Zuidweg-Slagboom

Dhr. Holster bedankt dhr. Rijnhout voor alles wat hij voor onze schoolvereniging heeft mogen doen.

5. Buitenschoolse opvang / Elorah

Elorah, onderdeel van kinderopvangorganisatie Kibeo, biedt buitenschoolse opvang vanuit de christelijk reformatorische identiteit. Zij zijn bezig met het opstarten van buitenschoolse opvang op onze scholen, vanaf het nieuwe schooljaar. Veel ouders hebben hun kind(eren) hier al voor aangemeld. Elorah zal gebruik maken van de lokalen van de Peuterhof. De verantwoordelijkheid voor de buitenschoolse opvang ligt volledig bij Elorah en niet bij de scholen. Ook het werven van personeel is voor Elorah. De te benoemen medewerkers worden wel ter goedkeuring voorgelegd, zodat de identiteit bewaakt kan worden. Tot nu zijn er nog geen sollicitanten.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

7. Uitslag verkiezingen

Er zijn 44 stemgerechtigde leden aanwezig. De verdeling van de stemmen is als volgt:

- dhr. M.G.F. Hoogendijk: 33
- mevr. G. Zuidweg-Slagboom: 10
- blanco: 1

Dhr. Hoogendijk aanvaardt zijn verkiezing als lid van het toezichthoudend bestuur en geeft aan dit werk met plezier te willen gaan doen.

8. Meditatief slotwoord en sluiting door ds. A. van der Zwan

We lezen psalm 78:1-8.

Thema: het domino-effect van het genadeverbond

We kennen allemaal het domino-effect. In deze psalm herinnert Asaf ons eraan dat God in de geslachten op aarde beoogt dat er zo'n soort effect ontstaat. Dat heeft te maken met het genadeverbond. Datgene dat God eerst aan Israël heeft toevertrouwd, maar waar Hij inmiddels volken van over de hele wereld in laat delen. Het kennen van Zijn Woord, te delen in de beloften die God genadig toezegt om Christus wil en die Hij door Zijn heilige Pinkstergeest in de harten van zondaren wil toepassen. Het is het welbehagen van God geweest dat Hij bij het doorgeven van die schatten mensen inschakelt.

Een eerste les is dat we ons (opnieuw) bewust worden van het feit dat we allemaal zo'n dominosteen zijn, in het gezin, in de klas of op de plaats in het bestuur. We zijn allemaal ingeschakeld om iets door te geven, namelijk de grote daden van de Heere die we in Zijn Woord vinden en die hun hoogtepunt hebben gevonden in de komst en het werk van Christus.

Nu ligt het voor de hand om dat domino-effect allereerst te betrekken op de scholen, waarvoor we vanavond bij elkaar zijn. Maar Asaf herinnert ons er aan dat het effect van het doorgeven vooral een verantwoordelijkheid is die thuis ligt. Hier worden niet voor niets woorden gebruikt die ons bepalen bij het gezinsleven, vaders en kinderen. Daarin mag een mens zijn verantwoordelijkheid zien en vervolgens bedenken wat nodig is om op een vruchtbare manier die plek in te mogen nemen die de Heere wijst.

Is het voldoende om alleen op een verstandelijke manier een stuk kennis door te geven aan de volgende generatie? Het antwoord daarop moet negatief zijn.

Psalm 78 is een psalm van Asaf. Hij is niet alleen maar iemand geweest die in zijn tijd gezien werd als een van de wijsheidsleraren van Israël. We kennen hem ook vanuit andere psalmen, bijv. psalm 73. Dit is de psalm van de worsteling. Juist ook in die worsteling, die we in de loop van de tijd het 'Asafprobleem' zijn gaan noemen, komen we erachter dat deze man in een tijd geleefd moet hebben die misschien wel te vergelijken is met onze tijd. Een tijd van afbraak en afgang, waarbij hij hardop de vraag durft te stellen naar de voortgang van Gods werk in het leven van Zijn volk. Hoe zit het met de dingen die beloofd zijn aan dat volk, nu Israël het helemaal verknoeit heeft door zo vaak van God weg te lopen? Hoe zit het met de trouw van het verbond van God met Israël? Asaf is de man van de worstelingen. Maar dan ook van de worstelingen die zich voor Gods aangezicht afgespeeld hebben. Het is een man met een binnenkamer geweest. Een man die weet wat het is om met de vragen die hij in zijn hart heeft in het heiligdom in te gaan en daar voor Gods oog rust te vinden, daar voor Gods oog moed te grijpen, ook voor Gods oog zijn plaats te vinden. Het was ook Asaf die in psalm 73 moest belijden dat hij, als hij zichzelf voor Gods oog onderzocht, niet meer was dan een groot beest bij Hem. Juist in zijn verlegenheid en armoede mag hij zich vastklampen aan de genade van die God, van Wie hij dan ook mag belijden 'Heere, Wie heb ik nevens U in de hemel?'

Zou het zonder elkaar kunnen, dominosteen zijn? Doorgeven wat God je wilt laten doorgeven, zonder de persoonlijke dingen te kennen die Asaf in zijn leven ook gekend heeft? Een leven van Gods vreze, een leven in de binnenkamer, een leven op genade is noodzakelijk.

Wat is volgens Asaf de bedoeling van het voortdurende doorgeven, van generatie op generatie. Wat moet daar uiteindelijk onder Gods zegen de vrucht van zijn?

Hierbij is de volgorde van de dingen, zoals benoemd in vers zeven, van groot belang.

1. Dat zij hun hoop op God zouden stellen.
2. Dat zij Gods daden niet vergeten.

3. Dat zij Gods geboden bewaren.

Als je deze volgorde uit het oog verliest, kan er sprake zijn van een bepaalde vorm van doorgeven, maar is de vraag of dat het de goede manier van doorgeven is.

Als je met de geboden prominent vooraan komt te staan in het doorgeven van wat je wilt zeggen, is de kans dat je een generatie kleine farizeeërs aan het opvoeden bent. Of mensen die, als ze alleen maar van de geboden horen, zeggen 'als dat dan de godsdienst van mijn ouders en leraars is, dan kies ik toch liever voor wat anders'.

'Hun hoop op God stellen', dat allereerst!

Heeft God ons ook geen reden gegeven om te hopen, nadat het kruis op Golgotha gestaan heeft, nadat het open graf aan de discipelen getoond is, nadat de Geest is neergedaald, Wiens werk onmisbaar is om het domino-effect van het genadeverbond echt tot zegen te laten zijn in het leven van onze kinderen?

Nadat de dominee geëindigd heeft met gebed, zingen we nog Psalm 22:16 en wordt de vergadering afgesloten.